

1915-16

Mededeelingen

der

Nederlandsche Alpen-Vereeniging

Dertiende jaargang (1915).

REDACTEUR:
PH. C. VISSER.

REDACTIE-COMMISSIE:
A. W. VAN EEGHEN Jr., Mr. H. J. KNOTTENBELT,
G. J. LUGARD, P. KEMPER.

Stukken voor de Redactie te zenden aan: de Redactie van de Mededeelingen
der Nederlandsche Alpen-Vereeniging, Schiedam.

ROTTERDAM
NIJGH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
1915

niet doorgaan, omdat de gids het beslist afraadde met het oog op de vele sneeuw. In $1\frac{1}{2}$ uur wandelden wij naar het Misurina-meer (1756 M.). Van hier beklom ik in $2\frac{1}{2}$ uur den **Monte Pian** (2325 M.), een prachtig uitzichtspunt, en daalde in $1\frac{1}{2}$ uur af naar Schluderbach (1441 M.). Wij reden naar Landro (1407 M.). Na hier een gids besteld te hebben, klom ik in $3\frac{1}{2}$ uur naar de Dreizinnenhütte (2407 M.).

1 Augustus. Met den gids FORCHER de **Grosse Zinne** (3003 M.) beklommen. Dit was, vooral nu de schoorsteen met ijs en hard bevroren sneeuw bedekt waren, een moeilijke klautertoer, die men zonder klauterschoenen bijna niet kan maken. Volgens Baedeker vereischt de beklimming $4\frac{1}{2}$ à 5 uur. Ik deed er slechts 3.45 uur over, doch de afdaling duurde even lang en kostte mij mijn broek, die geheel in flarden gescheurd werd. Is $2\frac{1}{2}$ uur daalde ik af naar den Fischleinboden (1450 M.) en in 1 uur naar Sexten (1310 M.).

2 Augustus. Hier heerschte groote drukte, daar juist de algemeene mobilisatie van het Oostenrijksche leger afgekondigd was. In $1\frac{1}{2}$ uur wandelde ik naar Innichen, waar het niet minder druk was. Alle reizigers waren reeds gevlucht. 's Middags wilde ik den Helm (2434 M.) beklimmen, maar boven het bosch hield zoowel de weg als de markeering geheel op, zoodat ik genoodzaakt was, weder af te dalen. 's Avonds laat spoorde ik nog naar Lienz.

3 Augustus. 's Morgens wandelden wij naar de Venedigerwarte (1020 M.). Met den ouden gids MATH. MARCHER, die wegens zijn hoogen leeftijd niet behoefde te dienen in het leger, wandelde ik 's middags in 6 uur naar de prachtig gelegen Karlsbader Hütte (2252 M.), waar ik als laatste toerist met vreugde begroet werd.

4 Augustus. Over het Laserztörl, het Kühlerontörl in het Baumgartentörl den **Hochstadl** (2678 M.) in $4\frac{1}{2}$ uur beklommen, een zeer loonende toer. Het uitzicht was prachtig. In $1\frac{1}{2}$ uur afgedaald naar het Hochstadlhaus en in 3 uur naar Oberdrauburg. Hier las ik, dat Duitschland aan Rusland den oorlog had verklaard. Tot mijn spijt moest ik hier de terugreis beginnen.

PH. C. VISSER en Mevrouw J. VISSER—HOOFT, Schiedam.

Van Holland over zee via Algiers, Palermo, Saloniki, Konstantinopel, Trebizonde naar Batoem.

Aankomst in Batoem op 2 Augustus, waar wij het uitbreken van den oorlog vernamen, waardoor het lot van onze expeditie, dwars door het Kaukasische hooggebergte, beslist werd. Daar wij onzen tochtgenoot, den heer Van Heemstra te Tiflis moesten ontmoeten en wij te Batoem geen berichten vonden, reisden wij per spoor naar

Tiflis. Onze reisgenoot en onze Italiaansche gids vonden wij er niet wat ook moeilijk kon, daar later bleek dat zij niet waren afgereisd uit Holland resp. Italië.

Halt Augustus per auto over den Grusinischen legerweg naar het dorpje Kasbek, van waar wij den berg van dien naam wilden bestijgen. Voortdurend slecht weer. Ten slotte met eenige dragers den tocht aanvaard.

Over dezen tocht hoop ik later wat meer mede te deelen. Op de gletschers werden wij door een sneeuwjacht, gevolgd door hevig onweder, gedwongen ons plan op te geven. Toch konden wij nog juist den 4300 M. hoogen **Bolgischki-Tau I** bereiken en genoten daar nog even het uitzicht op de geweldige, vergletscherde bergketens in het Oosten, die sterk aan den Schreckhorn-Lauteraarhornketens deden denken.

Na een afwezigheid van ruim 4 dagen weer terug in Kasbek. Van daar naar Tiflis.

Wij bereikten ten slotte weer behouden de vaderlandschen bodem via Moskou, St. Petersburg, Finland, Zweden en Duitschland.